

LA JUBILEUM NUMMER! KLOMPRA



JAARGANG 6
UITGAVE 09

HBOK voetbalclub
opgericht 1 juni 1951

Andere tijden sport:
HBOK 5 seizoen '84/'85

75 jaar HBOK
Historie in woord en beeld

Ondertussen bij HBOK
**Een jubileumjaar is vaak
geen Jubeljaar**

Op de bal...
**Overpeinzingen van een
HBOK'er**

Langs de lijn
Een bijzonder band

Even voorstellen:
Willem van Schalkwijk

Speler van de maand:
Tijn Hammer (HBOK 1-2010-2015)



Naar de Stopera of Carré?

Prik dan gezellig bij ons een vorkje mee!



EETCAFÉ BLAUWBRUG

Hét eetcafé waar Willem-Alexander en Maxima ook een paar keer per jaar langskomen...!!

Waterlooplein 403 · AMSTERDAM · 020 638 14 62

LD KIP SATE GEROOKT GEGAAF
KIP EIEREN MAÏS KRUID KAL
ALKOEN GEROOKT KIP WIL

Top KIP
VLEESHANDEL

GROOTHANDEL IN TOPKWALITEIT!

TOETSENBORDWEG 46 · 1033 MZ AMSTERDAM (NDSM TERREIN)
020 493 08 38 · INFO@TOPKIP.NL

SUPER SIMPEL BESTELLEN VIA ONZE WEBSITE
WWW.TOPKIP.NL

Gefeliciteerd!

Wat in 1951 begon met een stel belhamels die op klompen achter een bal aan hobbelden op het kerkplein, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige voetbalvereniging.

En wat draait het goed bij HBOK! Onze fanatieke sponsorcommissie verkoopt tegenwoordig sneller reclameborden dan de onderhoudscommissie het op kan hangen. Het bestuur houdt ondertussen met een schuin oog de boel in de gaten en probeert ervoor te zorgen dat we over 25 jaar nog steeds gezellig kunnen discussiëren over buitenspel, scheidsrechters en de kwaliteit van de gehaktballen in de kantine.

Maar ere wie ere toekomt: zonder al die vrijwilligers, leden, supporters, sponsors, trainers, leiders, barhielden, lijnentrekkers, klaverjassers en andere clubmensen was HBOK nooit geworden wat het nu is. Daarom mogen we met trots zeggen dat de oprichters van toen én alle geweldige mensen van de afgelopen 75 jaar samen hebben gezorgd voor een fantastische plek om te voetballen, te lachen, herinneringen te maken en soms zelfs een wedstrijd te winnen.

Namens iedereen nu: ontzettend veel dank daarvoor!

Ik nodig u van harte uit om deze speciale jubileumuitgave rustig door te bladeren. Lees de verhalen, geniet van de herinneringen en glimlach vooral om alle mooie momenten die HBOK door de jaren heen heeft gebracht.

En uiteraard hoop ik jullie allemaal tijdens één van de festiviteiten in de eerste week van juni te zien om samen het glas te heffen op onze prachtige vereniging: Het Begon Op Klompen!

Op naar de 100 jaar!
Veel leesplezier!



Rikus de Lange
Voorzitter v.v. HBOK

Colofon

La Klompa verschijnt maandelijks tijdens het voetbalseizoen.

Oplage: 550 exemplaren.

Vormgeving en druk:

Angel Products Publishing

Advertenties:

Rikus de Lange

sponsoring@hbok.nl

Aan deze editie werkten mee:

Brenda Jonker, Henk Groot,

Pedro Dado, Leonie de Jong,

Merlijn Rademaker,

Rikus de Lange

Boris van Leeuwen en

Jeroen Staalenhoef

Heb je vragen over La Klompa?

Bel Henk Groot 06-22492497.

Aan dit nummer kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij de samenstelling van deze uitgave is de inhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Echter, cijfers en/of informatie

kunnen in bepaalde gevallen achterhaald zijn bij

het ter perse gaan van La Klompa.

Check altijd onze website

www.hbok.nl

Volg ons ook op socialmedia!

HBOK

De juiste presentatie is de basis voor succes!



angel products
publishing

VORMGEVING · DRUKWERK
FOTOGRAFIE · WEBSITES
MEDIA-ADVIES · PRESENTATIES
BELETTING · TEXTIELDRUK
VIDEO · ADVERTENTIES
DIGITALE PRODUCTIES

Rijshoutweg 1^{CS} | 1505 HL Zaandam
020 482 61 71 | kantoor@angelpp.nl



korte berichten

De voorhoede

Gefeliciteerd!

Via deze weg willen wij Milan Schram van harte feliciteren met het behalen van zijn trainersdiploma: VC2 in Nederland, in Europa UEFA B.

Hou dit talent van eigen bodem in de gaten! (En zorg dat je altijd thuis komt bij HBOK Milan!)



Op de foto Milan die, na het behalen van de finale van de KNVB beker, wordt gefeliciteerd door een, zeer terecht, trotse moeder.

Historische feitjes

In een jubileumeditie horen natuurlijk wat historische feitjes. Wij nemen je mee in een stukje geschiedenis van HBOK.

4



1987: de beslissingswedstrijd op 16 mei om het klassekampioenschap in 4C werd (na verlenging) met 2-3 verloren van VV Kismet '82

2003: de beslissingswedstrijd om het klassekampioenschap in zaterdag 3B werd verloren van VV Flamingo

2008: op 1 maart werd HBOK als eerste kampioen van het Nederlands amateurvoetbal, voor standaard elftallen.

Nieuwe ballenstokken

Spelers, trainers, coaches, supporters, ouders en verzorgers, bij HBOK hebben we - naast het voetbal - nog een andere activiteit, het zogenaamde bal-hengelen!

Op onze prachtige velden, midden tussen de weilanden en slootjes, zoeken de ballen wel eens een andere locatie dan het voetbalveld. Dat zou ik ook doen als iedereen me schopt.

En gelukkig vinden ze altijd weer de weg terug naar het voetbalveld, maar wel met veel kunst en vliegwerk, soms natte sokken of nog erger!

Gelukkig doet onze Dirk vd Staal altijd een rondje om de velden, dan vindt hij weer een bal en hij doet al zoveel voor de club!

Als trainer/coach/speler zorg je natuurlijk dat het aantal ballen vóór training/wedstrijd gelijk is aan het aantal ballen ná training/wedstrijd. Om het hengelen van ballen makkelijk te maken zijn er 7 nieuwe ballenstokken gemaakt.

Ze hangen langs de sloten op hoeken van de velden (zie ook plaatje), leg ze weer terug op hun plek na gebruik. De ballenstokken zijn géén speelgoed. Ze besparen HBOK een (groot) aantal ballen en dus geld.

Laten we dus met z'n allen zuinig zijn op alle spullen van HBOK, zo hebben we er lang en veel plezier van!

Dennis Wielart

5





BH'ers ofwel Bekende HBOK'ers

Mustapha El Aamrani - begonnen in de jeugd van AZ en daarna onder andere bij Stormvogels Telstar.

Achmed Ahahaoui - opgeleid bij Vitesse en Sparta, daarna actief voor onder andere Go Ahead Eagles, VVV Venlo en FC Volendam.

Jeffrey Bok - na zijn jeugd bij Stormvogels Telstar vertrok hij naar FC Volendam.

Bilal Ched-Dadi - als prof actief voor Stormvogels Telstar en FC Omniworld, het tegenwoordige Almere City.

Kasper de Fries Johansen - deze Deense voetballer liep stage bij FC Den Bosch, kreeg een contract bij eerstedivisieclub HFC Haarlem en belandde daarna al snel weer in het amateurvoetbal.

Dennis Kaars - in seizoen 2016/17 was hij op proef bij Eredivisieclub Sparta Rotterdam, maar dit leverde geen contract op. In de zomer van 2017 tekende hij wel bij een profclub, FC Den Bosch. In augustus 2018 keerde hij terug naar het amateurvoetbal.

Donny Rijnink - Tussen 2009 en 2024 was hij actief voor Almere City, Telstar, VV Katwijk, Ajax zaterdag, ADO '20 en HBOK.

Nick van der Velden - kwam terecht in de jeugdopleiding van eredivisie club RKC Waalwijk en maakte in 2003 zijn debuut bij FC Twente. Daarna heeft hij gespeeld voor onder andere AZ, NEC, FC Groningen en kwam in het buitenland uit voor Dundee United en Bali United.

Vooralsnog geen spelers uit eigen jeugd, maar daar komt wellicht verandering in...

Met **Abel**, gescout door AZ, **Hit** die de overstap naar Ajax heeft gemaakt, **Brandon** die recent getekend heeft bij Almere City en natuurlijk onze **Gwenn** die voor AZ heeft gespeeld en nu ook traint bij de Ajax Academy.

Prijsvraag

1. Hoe vaak is het woord 'gezellig' gebruikt in de afgelopen edities van de La Klompa?
2. In welke La Klompa editie (nummer en jaargang) hebben wij het winnende ontwerp van het nieuwe shirt bekend gemaakt? Sinds wanneer spelen wij in het huidige shirt en wie heeft het winnende ontwerp gemaakt?
3. Waar, buiten de Nederlandse grens, wordt er nog meer in HBOK tenue gespeeld?

Stuur je antwoord naar redactie@hbok.nl en maak kans op een mooie prijs!

'Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!'

Deze HBOK'ers zijn de afgelopen weken en worden de komende weken een jaartje ouder. Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!

Juni

1 juni	Jaap Heerding
	Jelarso van den Berg
	Pedro Dado
	Robin Noorzada
	Tim de Klerk
2 juni	Carel Barteles
3 juni	Heino Braspenning
4 juni	Ole Wielart
	Selby Gildemacher
5 juni	
6 juni	Joey van Groningen
	Vincent Philip Schutte
7 juni	Dennis Kaars
8 juni	
9 juni	Max Sajet
10 juni	
11 juni	
12 juni	Job Kesselaar
	Noah Brouwers
	Ravi Brouwers
13 juni	
14 juni	
15 juni	
16 juni	
17 juni	Abel Gildemacher
	Stern Harding
	Sytze Joosten
18 juni	Alwin Bon
19 juni	
20 juni	Silvano van Schalkwijk
21 juni	
22 juni	Ashwin Kartaram
	Tobey Bon
23 juni	Amir Salih
	Dylan Spence
24 juni	
25 juni	
26 juni	Lano de Haan
	Sverre Ubbels
27 juni	Svit Rozej
28 juni	
29 juni	Stefan Braspenning
30 juni	Jürgen van der Woude
	Nomi Luteijn

Juli

1 juli	Robin Noorzada
2 juli	
3 juli	Michael Sajet
3 juli	Daley Ernestus
4 juli	
5 juli	Jan Hoeve
5 juli	Mohamed Mebrouk
6 juli	
7 juli	
8 juli	
9 juli	
10 juli	
11 juli	Benno van Tilburg
11 juli	Mohammed Chahid Benasquar
12 juli	Tiebe Schram
13 juli	
14 juli	Marcel Griffioen
14 juli	Sebastiaan v.d. Wal
14 juli	Damian Petrov
15 juli	Rob Wandeleer
15 juli	Idan Arel
16 juli	
17 juli	Lorenzo Jonk
17 juli	Jack Buhren
18 juli	Joshua van Spengen
19 juli	
20 juli	
21 juli	Dalian van Damme
22 juli	
23 juli	Maas Albronda
24 juli	Mees Ten Brinke
25 juli	Devid Derks
25 juli	Lev Boogaard
26 juli	Han Vemeulen
27 juli	
28 juli	
29 juli	
30 juli	Damian Akkerman
31 juli	
31 juli	

Andere tijden sport:

HBOK 5 seizoen'84/'85



In de kantine hangt een tekening van het 5e HBOK team van het seizoen '84/'85. De tekening was een momentopname, vertelt Dirk Ubbels die destijds keeper was in dit elftal met bijzondere bijnamen. Buiten de tekening speelden ook markante figuren als o.a. Piet Schokker, Robbie Kemmer, Pieter Proper en Hennie Selling in het team.

Het team was een mengeling van markante figuren, maar één ding hadden ze gemeen: De 1e en 2e helft waren totaal niet belangrijk, het ging om de derde helft. "Het was altijd lachen en elke zaterdag was er wel wat", vertelt Dirk. "Maar

daarnaast gingen we ook veel weekenden weg, 'middeleeuws' eten in een kasteel of een uitstapje naar een bierbrouwerij." Tja, het 5e van HBOK, 's ochtends al aan het bier, daar kun je je iets bij voorstellen..

De afbeelding is getekend door de chef van Dirk, Ronald van de Baaren, die was cartoontekenaar. Ronald heeft het elftal nooit gezien, maar gewoon getekend n.a.v. de beschrijving van Dirk, die vertelde hoe de jongens eruit zagen, hoe groot

ze waren, dik of dun, lang of kort, hoe het haar zat etc. Er kwam geen foto aan te pas.

V.L.N.R.:

Zeef Doos was **Jan Doezman**, de linksbuiten. Middenvelder **Teun Ladder** was **Teun van Zalinge**, was glazenwasser, vandaar de naam 'Ladder' **Stro Pijper** was **Jaap Honing**, waarschijnlijk fouragehandelaar. Jaap was een soort tank, ging gewoon door en was niet te stoppen. Ook niet te stoppen was **Fred Komin**, oftewel **Obelix**, verdediger, rond de 140 kg, maar wel een goede dribbelaar.

"We speelden een keer tegen Real Sranang", herinnert Dirk zich. "Fred lag op het veld helemaal te schokken, dus iedereen schrok zich dood en ging ernaar toe." Er stond een speler van Real Sarang bij met een gezicht van 'ik heb niets gedaan'. Toen bleek dat Fred lag te bulderen van het lachen want die speler had aan Fred gevraagd "Mijnheer, bent u op de brommer?" Hoezo? "Nou, u heeft uw helm nog onder uw shirt zitten!"

Kuitevet was **Johnny**, de jongste van het team en de zoon van Herman **Kooij**.

"Mijnheer, bent u op de brommer?" Hoezo? "Nou, u heeft uw helm nog onder uw shirt zitten!"

Cola was **Dirk Ubbels** zelf omdat hij altijd cola dronk, nooit bier. Nog steeds niet, trouwens. En omdat hij geen alcohol dronk kon de rest van het team niet wachten tot hij zijn rijbewijs had.

Dirk werd keeper, omdat hij te veel commentaar had op Piet Schokker, na een verlies van 15-0 of zo en Piet z'n handschoenen aan Dirk gaf.

Dirk trainde in die tijd met de selectie mee omdat het 5e maar af en toe trainde. Soms speelde hij zelfs met het 2e mee en stond hij reserve bij het 1e, drie wedstrijden op een dag was geen probleem. "Daar moet je nu eens mee komen!"

Balletje was Jan **Catsburg**, die had zijn ronde figuur te danken aan zijn zittend be-

roep als buschauffeur én zijn bierconsumptie. Helaas is Jan niet meer onder ons. **Kuitezalf** was **Herman Kooij**, die voor de wedstrijd z'n benen met tijgerbalsem insmeerde, dan hoefde hij geen warming up te doen, Zijn zoon Johnny, Kuitevet, volgde zijn voorbeeld.

Sleepspoor was **Dirk Punt**, zijn verhaal stond al uitgebreid in La Klompa nr.7

En middenvelder **Rubberen Rabo Rob** was **Rob den Hartog**, die een kantoorbaan bij de Rabobank had, met weinig beweging. Vandaar zijn omvangrijke buik. Maar wel een uitstekende dribbelaar die "alle kanten op vloog", net als rubber.

En **Albert Pals**, alias **Havan-na Ap**, ook niet meer onder ons, rookte dikke sigaren. Hij liep zelfs met een sigaar het veld op!

Ongetwijfeld zullen de mooie verhalen uit deze periode tijdens de 75-jaar HBOK reünie veelvuldig ter sprake komen!



75 jaar HBOK

Van klompen op het pleintje tot La Klompa

75 jaar HBOK! Dat is best een hele tijd, maar uiteindelijk zijn we 75 jaar jong en dat willen we weten ook. We kijken met trots terug: van klompen op het kerkplein tot een bloeiende vereniging. HBOK is meer dan alleen een voetbalclub. Het is de gezellige zaterdag van Zunderdorp, maar ook een beetje van Amsterdam-Noord: HBOK supporters langs de kant, vaak familie of buren, die luidkeels aanmoedigen alsof elke wedstrijd een finale is.

☰ Pedro Dado | 📷 Archief HBOK

Door de jaren heen groeide HBOK. De klompen maakten plaats voor voetbalschoenen, het plein werd een echt veld en er kwam een veld bij wat weer een kunstgrasveld werd. Er kwam een nieuwe kantine, een 'Klompenhok' en er kwam een fullcolour clubmagazine.

Maar wat nooit veranderde, was het HBOK-gevoel: gewoon lekker ballen, fanatiek zijn, samen spelen en niet opgeven. Generaties groeiden op met onze club. Vaders die ooit zelf speelden, zagen hun kinderen en later zelfs hun kleinkinderen in hetzelfde shirt. HBOK is een plek die mensen samenbrengt, waar vriendschappen ontstaan en herinneringen worden gemaakt. Ik noem La Klompa bewust een clubmagazine en geen 'club blaadje' o.i.d.

Maar wat is de La Klompa van vandaag de dag eigenlijk meer dan het A4-stencil, met zwart-witte tekst en handgemaakte lay-out van destijds? Ook toen werkten clubleden, zoals Herman Kooij, zich elke keer het schompes om 'het clubblad' op tijd af te krijgen. Bij HBOK worden herinneringen gemaakt, schreef ik al. En een clubblad bestaat uit herinneringen, soms recent, vaak ook wat langer geleden. Tekst gelardeerd met foto's. De geschiedenis van HBOK is rijk aan herinneringen: In La Klompa, in de pers en tegenwoordig ook op social media: er is

in die 75 jaar heel wat geschreven over en gefotografeerd bij HBOK. Een kleine collectie uit deze jaren, zomaar willekeurig gekozen, hoort toch wel in dit jubileumnummer.



CITY JOBS

UITZENDBUREAU

De kampioen voor technisch personeel!

www.cityjobs.nl | **020 337 12 40**



VAN WILGENBURG BESTRATING

www.vanwilgenburgbestrating.nl



Een kiekje uit de jaren vijftig. Herkent iemand de mannen op deze foto nog?

Handwritten Dutch text from 1951, likely a letter or notice.

Handgeschreven notities uit 1951!



De C1 uit 2016. Er spelen nu nog 5 jongens bij HBOK, waarvan twee in het 1e en een is onze vaste clubscheidsrechters geworden.



Op de "Platte Kar" door het dorp bij een kampioenschap!



Boven v.l.n.r. Martin ? (verzorgers) Herman Kooij (coach) Jaap Heerding, Jan Groot, Willem Meerveld, Michel Schokker, Cor Leenhouts, Hans Groot, Jan Catsburg (grens).
Onder v.l.n.r. Boudewijn Boogaard, Dennis Schokker, Jan Breedijk, Kees Hoeve, Heino Braspenning (keeper)



‘Ondertussen bij HBOK..’

Een jubileumjaar is vaak geen jubeljaar



Jubileumjaren en sportieve prestaties gaan lang niet altijd samen. Soms vallen succes en feest samen, maar vaak lijkt er juist sprake van een 'jubileumvloek'. Bij HBOK lijkt dat – kijkend naar het eerste elftal – zeker het geval. Want vlak voor ons 75-jarig jubileum werd degradatie naar de tweede klasse een feit.

☰ Pedro Dado | 📷 Pedro D(Ai)do

In 2001 was het helaas niet veel beter: het 50-jarige HBOK kwam niet verder dan de 8e plaats in de 2e klasse. Een jaar later degradeerden we zelfs naar de 3e klasse en pas zo'n 10 jaar

daarna kwamen we in de 1e klasse terecht, waar we tijdens ons 60 jarig-bestaan net niet naar de hoofdklasse promoveerden. Op zich een wereldprestatie voor onze club, maar een kam-

piensfeest zat er bij het 60-jarige HBOK niet in.

Wisselende successen

Maar qua jubileumprestaties staat HBOK zeker niet

alleen, ook de 'grote clubs' kennen hierin wisselende successen. Laten we dichtbij huis beginnen: van het Willem van Schalkwijk Sportpark is de stap naar de Johan Cruijff Arena snel gemaakt.

Teleurstellend

Onze grote broer Ajax, de enige andere Amsterdamse club die net als HBOK op eigen grond speelt, beleefde meerdere teleurstellende jubilea. Sportief was het 75-jarig bestaan in 1975 mager: Ajax eindigde op een teleurstellende derde plaats in de Eredivisie en wist verder geen enkele prijs te pakken. Het 100-jarige jubileum werd overschaduwed door een sportieve crisis, waarin Ajax roemloos op de vijfde plaats eindigde. Het 125-jarig jubileum van vorig jaar herinneren we ons nog wel. Ajax leek lange tijd op weg naar de landstitel, maar verspeelde in de slotfase een riante voorsprong, waardoor ze het kampioenschap mis liepen.

Iconen

De andere grote club in Nederland, Feyenoord, kende daarentegen wél een goed 75-jarig jubileumseizoen.

In het seizoen '83/'84 werd met iconen als Johan Cruijff en Willem van Hanegem de dubbel gewonnen. Het 100-jarig jubileum werd gekenmerkt door sportieve malaise. Een recordaantal nederlagen zorgde in 2008 voor een teleurstellende 6e plaats in de Eredivisie. Ook Internationaal zien we een gemengd beeld. Een club als FC Barcelona wist juist vaak te pieken in jubileumjaren. Met o.a. Johan Cruijff werd in 1974 (75 jaar) de landstitel gewonnen en dat werd in 1999 o.l.v. trainer Louis van Gaal nog eens overgedaan.

Champions League

Maar kijk nu eens naar de twee Champions League finalisten van dit jaar: Arsenal en PSG. Arsenal werd in 1886 opgericht en wist tussen de jaren '50 en '70 geen noemenswaardige prijs te halen, dus ook niet rond het 75-jarige jubileum in 1961. En in 1986 eindigde het 100-jarige Arsenal op de zevende plaats in de Premier League.

PSG werd in 1904 opgericht als 'Stade Saint-Germain', maar speelt pas sinds 1970 onder de naam Paris Saint-Germain.

Sportieve successen waren er in de eerste 100 jaar nauwelijks, zoals een 13e plaats in de Ligue 1 bij hun 75 jarig bestaan. Pas na de overname door Qatar Sports Investments en 2011 én de daaropvolgende miljardeninvesteringen begon het ergens op te lijken.

Conclusie

De conclusie is duidelijk: Deze jubileumjaren brengen geen sportieve zekerheden. Soms zorgen ze voor magie, maar vaker voor teleurstelling.

Succesvol

Is er dan helemaal geen succes voor HBOK in ons jubileumjaar? Jazeker! Onze JO13-1 wist onder leiding van trainer/coach Milan Schram de bekerfinale van KNVB jeugdbeker district West I te behalen. De afloop daarvan wordt echter een verhaal voor de La Klompa van volgend seizoen.

Op de bal...

Overpeinzingen van een HBOK'er

Hij heeft geen introductie. Als lid van verdienste, gastheer van het Klompenhok, bestuurslid, lid van de onderhoudscommissie, oud voetballer, medeorganisator van de komende reünie, en ga zo maar door, is hij vast bij zo ongeveer iedereen van de club bekend...

☰ Kees Hoeve | 📷 Rikus de Lange

Beste redactie,
Over mijn voetbalverleden hoeven wij het niet meer te hebben, dat is in een eerdere uitgave al uitgebreid beschreven. Wat voor mij meer telt is dat H.B.O.K. de titel "Vereniging" eigenlijk al snel overstijgt. Na 50 jaar weet ik als geen ander dat het een familie is waar je welkom bent en je thuis mag en kan voelen. Dat was in 1976 al zo en is heden ten dage niet anders. Onze

kleine kantine van toen was een paradijs, een huiskamer die bruiste van gezelligheid. Onze familie werd echter groter en in 1993 werd er een echt Clubhuis gebouwd. Ook hier kenmerkte het "Wij" gevoel de snelle bouw en bezuinigen door zelfwerkzaamheid.

Ook het voetbal werd steeds beter en zo werd H.B.O.K. een stabiele 4e klasser. Later door andere indelingen vanuit de K.N.V.B. kwamen wij uit in de 2e klasse en na promotie zelfs in de 1e klasse! Wij zijn een beetje het Volendam van Waterland, want ook wij gaan regelmatig Heen & Weer. Na dit seizoen degraderen wij helaas naar de 2e klasse maar onze technische staf is er

van overtuigd dat aan het eind van volgend seizoen de Platte Kar weer opgepoetst kan worden.

Waar wij bij H.B.O.K. heel dankbaar voor zijn, is de grote steun die wij ervaren t.a.v. het aantal Vrienden/Sponsors dat ons al jarenlang ondersteunt. Wat tevens kenmerkend is, is dat door de jaren heen de verbondenheid met ZUNDERDORP enorm is. De steun en support die wij krijgen van vele families uit het Dorp mag gerust fantastisch worden genoemd. En voor zo'n kleine vereniging als de onze is al deze steun van onschatbare waarde.

lets wat ik zelf heb ervaren in mijn afgelopen 50 jaar bij

H.B.O.K. is dat er altijd enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers zijn geweest. Ook NU is dat het geval! Ons bestuur en jeugdbestuur staan voor stabiliteit en hebben een duidelijke visie. En vele onvermoeibare vrijwilligers zetten zich in om ervoor te zorgen dat ons "Willem van Schalkwijk Sportpark" er naar behoren uitziet.

Onze jeugdafdeling doet het zeer naar behoren en het zal niet lang meer



duren voordat er spelers gaan doorbreken en in de basis staan van ons Vlaggenschip. Ik ben daar heel trots op en hoop dat er jongens tussen zitten die net als ik zich straks vol overgave gaan inzetten voor onze Familie v.v. H.B.O.K. Je vroeg of ik nog voetbalvrienden heb van lang geleden, nou daar kan ik volmondig Ja op zeggen. De donderdagavond is nog steeds net een verjaardag!

Hef de glazen, lang leve HBOK!

16



BEYOND
Personal Training & Recovery

SCAN ME

Claim nu jouw gratis personal training inclusief een uitgebreide lichaamsanalyse!

- Personal Training
- Energy Recovery
- Nutrition Program
- Burn out Prevention
- Oxygen Therapy

3 privé studio's in Amsterdam
Kerkstraat 303 Centrum - Hogelandplein 1 Zuid - Westerdoksdijk 425 West

17

Carla's Kattenoppas

Dé Kattenoppas voor Amsterdam-Noord

Een weekendje weg, op reis of vakantie?

Ik verzorg uw kat(ten) in hun eigen,
vertrouwde omgeving.



www.carlaskattenoppas.nl | kattenoppas.carla@gmail.com | 06 - 537 08 375

Aannemersbedrijf Vreeling b.v.

Wij bouwen, verbouwen, renoveren en onderhouden met oog voor kwaliteit en detail, tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Gespecialiseerd in

Stolpboerderijen | Dijkwoningen

Vrijstaande woningen | Funderingsherstel

Betonnen kelders

Achtergouwtje 1a | 1027 AE Amsterdam | T. 020 636 89 51 | www.vreelingbv.nl

HET FORT
onroerend goed

Middenlaan 17 | 1027 AR Amsterdam | M. 06 290 388 28 | info@fortonroerendgoed.nl

De Achterhoede | 'La Klompa'

Speler van de maand:

Tijn Hammer (HBOK 1 (2010-2015))

Toegegeven, deze speler van de maand had misschien wel zijn beste seizoenen alweer zo'n vijftien jaar geleden. Maar in deze mooie editie over ons clubverleden mag hij en zijn droomteam uit die dagen niet ontbreken.

☰ Jeroen Staalenhoef | 📷 Rikus de Lange

Tijn heeft het toen niet bij één seizoen gehouden, maar ons eerste team vijf seizoenen lang gesteund. Toch was voor hem het eerste seizoen 2010-2011 meteen zijn meest geliefde. Hij kwam over vanuit Huizen en was daar een heel andere voetbalsfeer gewend. In Zunderdorp ontdekte hij dat serieus voetbal ook gewoon gezellig mag zijn.

Hij kwam terecht tussen bekende spelers zoals Dennis Kaars, Karel Bartele, Daan Braspenning en Henk Abercrombie en Tijn vond het mooi dat bij zo'n toch kleine club zoveel vedettes rondliepen die genoeg talent hadden om 1e klasse voetbal op de mat te leggen. En dat terwijl het trainen in de wintermaanden zich nog weleens beperkte tot wat rondjes rennen door het dorp, want kunstgras kwam pas jaren later.

Trainer Gerrie Breughem wist dan soms nog wel bij echt slecht weer de gymzaal in de school waar hij werkte te regelen, maar vaak genoeg werd er gewoon in de kantine wat gerelaxt en een beetje gekaart als het veld weer eens onbespeelbaar was. En juist dat maakte de groep heel hecht en de sfeer heel goed.

Toen Tijn de overstap vanuit Huizen maakte deed hij dit ook omdat hij daar standaard rechtsback moest spelen en zichzelf eigenlijk een centrale verdediger vond. En ja hoor, Gerrie zette hem ook meteen rechts achter. Na zo twee wedstrijden hopeeloos gespeeld te hebben, kreeg hij een keer de kans om op zijn favoriete positie te staan. Meteen kwam er winst en Tijn is nooit meer teruggeplaatst...

In zijn jeugd voetballend bij Abcoude had Tijn al eens tegen HBOK gespeeld en vonden ze het maar een raar klein cluppie met een gekke naam. Maar later kon hij wel grinniken om die tegenstanders die zich afvroegen waar ze nou weer beland waren met hun spelersbus, die standaard vastliep in de korte bocht van ons terrein. Iets wat nu nog altijd leuk is om te zien...



Langs de lijn

Heerding en HBOK: Een bijzondere band

'Het Begon Op Klompen' is een naam die met trots verwijst naar de nuchtere, agrarische oorsprong van de vereniging en naar de stevige wortels waarop HBOK al generaties lang voortbouwt. Maar naast die rijke geschiedenis is er nog een fundament dat al decennialang van onschatbare waarde is voor de club: de familie Heerding en hun bouw- en aannemingsbedrijf, die met hart, vakmanschap en trouw op een bijzondere manier met HBOK verbonden zijn.

☰ Henk Groot | 📷 Rikus de L(Ai)ange

In La Klompa werd de bijzondere betekenis van de familie Heerding voor de vereniging al eens uitgebreid belicht (seizoen 1, uitgave 4), en terecht: al drie generaties lang geven zij mede kleur en karakter aan HBOK.

Neem erevoorzitter Jaap Heerding, die jarenlang voor de club voetbalde en met zijn warme clubhart in twee perioden de voorzittershamer hanteerde. Zijn vrouw Els was de stabiele factor op de achtergrond. Ook in het gezin van zoon Edwin leeft die verbondenheid met HBOK onverminderd voort. Edwin voetbalde zelf jarenlang bij HBOK, zoon Otis

speelt inmiddels al jaren in de jeugd, moeder Karin is regelmatig langs de lijn of achter de bar te vinden en ook zoon Sijmen is vaak

op het sportpark aanwezig. De band met HBOK zit daarmee diep verankerd in de familie. En als er iets gebouwd of aangepakt moet



worden, zijn Jaap en Edwin met hun kennis, inzet en vakmanschap al jarenlang de mannen die voorgaan. Het huidige clubgebouw zou zonder de familie Heerding dan ook nauwelijks voorstelbaar zijn.

Langst onafgebroken sponsor van HBOK

Tijdens de redactievergadering van deze jubileumuitgave ontdekten we bovendien nog iets bijzonders: Bouw- en Aannemingsbedrijf Heerding is de sponsor die -voor zover wij konden nagaan- het langst onafgebroken als sponsor aan de club verbonden is. Wanneer die sponsoring precies begon, laat zich inmiddels nauwelijks nog achterhalen, maar juist dat zegt alles over de indrukwekkende lengte en vanzelfsprekendheid van die sponsoring. Al decennialang is de familie en het bedrijf een trouwe en onmisbare kracht, achter de schermen én langs de lijn, en draagt het bij aan het voortbestaan van onze hechte dorpsvereniging, waar jong en oud samen kunnen sporten en elkaar ontmoeten.

Zo staat de naam Heerding niet alleen voor bouwen in de stenen, maar ook voor bouwen aan iets wat voor een dorpsclub misschien nog wel waardevoller is: trouw, betrokkenheid en gemeenschapszin. In dat opzicht past de familie Heerding al generaties lang

naadloos bij HBOK: stevig geworteld, bescheiden van aard en altijd bereid om de schouders eronder te zetten.

Een band om trots op te zijn – en een band met HBOK die hopelijk tot in lengte van dagen zal blijven bestaan!





Van de Steege.
Makelaarsgroep

Jouw makelaar in Waterland!
Alwin Meij

"Ik ben een gedreven en enthousiaste van de Steege professional. Gespecialiseerd in woningen binnen de Amsterdamse ring en net er buiten. Het fantastische netwerk van Van de Steege is hierbij een grote meerwaarde. Waterland is mijn thuis."

"Elke woning is uniek, wat ook geldt voor jou als opdrachtgever. Wij streven naar een persoonlijke, onbezorgde en succesvolle begeleiding met een optimaal resultaat."

Niet zomaar een makelaar!

☰ Henk Groot | 📷 Aangeleverd

Even voorstellen:

Willem van Schalkwijk

HBOK kende door de jaren heen markante voorzitters: Willem Schreuder (1962-1973), Willem van Schalkwijk (1973-1998), Jaap Heerding (1998-2005 en 2009-2015), Piet Westgeest (2005-2009) en sinds 2015 Rikus de Lange.

☰ Henk Groot | 📷 Aangeleverd

Maar wie over HBOK praat, kan niet om Willem van Schalkwijk heen. De geboren Warder en getogen Zunderdorpser was vanaf de oprichting in 1951 bij de club betrokken en groeide uit tot een grote bindende kracht van HBOK.

Als voorzitter hield hij 25 jaar lang de touwtjes stevig in handen. Altijd correct, nooit met een onvertogen woord, maar wel met een vasthoudendheid die mensen in beweging bracht. Willem wist te enthousiasmeren, te verbinden en anderen op een plezierige manier aan de club te binden.

Hij voetbalde zelf, stopte ontelbare uren in HBOK en was daarmee veel meer dan een

bestuurder: hij belichaamde de vereniging. Ook buiten het voetbal was hij actief, onder meer in de Oranjevereniging. En sportief bleef hij ook altijd. Als schaatser werd hij zelfs de laatste kampioen van IJsbaan Noord. Toen hij in 1998 afscheid nam als voorzitter, werd hij groots uitgezwaaid.

Na zijn overlijden in 2007 besloot HBOK het sportcomplex zijn naam te geven. Zaterdag 12 april 2008, tijdens de rust van de galawedstrijd tussen kampioenen HBOK1 en HBOK2, is de nieuwe naam onthuld door weduwe Tinny van Schalkwijk. Een blijvend eerbetoon aan de man die voor velen simpelweg HBOK was en niet vergeten mag en zal worden.



Johanna Melchers
fb. Sporten in Amsterdam Noord e.o. en Amstelveen

 ○ POWERWALK
ZUMBA™ ○ BOOTCAMP
FIETSLES ○ BODYSHAPE
CONDITIETRAINING

johannamelchers@gmail.com
Grootslagstraat 16A
1024 EZ Amsterdam
06 29 360 321



spuitkorf HVN

HOOGWERKERS STEIGERBOUW PONTONS



085 - 488 54 51

verhuur@spuitkorf.nl www.spuitkorf.nl
Internetstraat 18 | 1033 MS Amsterdam

Fysiotherapie

GOED Helpt je Beter!

GOED

Amsterdam

Blessure? Wij helpen je zo snel
mogelijk weer op de been!

Fysiotherapie • Echografie
Manuele therapie • Shockwave

www.fysiotherapiegoed.nl


VINOLOQ
WINE CABINETS



www.vinoloq.com